

OVERDENKING *lieve mensen van God,*

U kent ze vast wel, die kleine hartvormige snoepjes - in rose, geel, wit, zacht oranje – snoepjes met een woord er op – schat; mooi; lief; love...

Die kleine hartjes vertellen ons iets goeds, iets liefs zo u wilt.

Niet voor niets hebben ze de vorm van een hartje.

Een hart is immers het symbool van de liefde...

In heel veel liedjes wordt gezongen over liefde, love-songs.

Ze kwamen diverse keren voorbij vorige week bij het Songfestival.

Ook in geloofsliederen wordt liefde vaak bezongen, de liefde van God, van Jezus; *Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde b.v.*

We zingen er graag van, maar als ik u zou vragen om uit te leggen wat liefde nu eigenlijk betekent, zult u merken dat dat nog helemaal niet zo eenvoudig is.

Zoals je vaak beter zingend kunt verwoorden wat je gelooft, kun je ook beter zingen van liefde in plaats van het uit te leggen.

‘Liefde’ moet je vooral laten zien, natuurlijk;

aan genegenheid/liefde zonder bewijzen heb je niet veel...

Wat is liefde... het heeft te maken met iets goeds, ze heeft het goede voor met mensen.

De meesten gunnen de ander graag iets goeds - geluk, gezondheid, welzijn... En als dat niet het geval is, probeer je mee te leven, aandacht te hebben voor hun nood... Veel mensen proberen oprecht ‘er te zijn’ voor de ander, te steunen, te helpen waar dat mogelijk is.

Liefde heeft ook te maken met ‘trouw’. Je loopt niet weg voor zorgen, voor verdriet, voor...

Vult u het zelf maar in... Liefde houdt stand in goede én in minder goede dagen, op de hoogten van het leven, en in de diepten.

Dat lied over de liefde wat we zo even zongen – lied 791 vertelt daarover

*Liefde waagt zich zelf te geven, ademt op van goede trouw...*

Voorafgaand aan dit lied in het Liedboek staat een fragment bij 1 Kor. 13

*Zonder liefde ben je nergens – prachtig fragment.*

Liefde heeft te maken met eerlijkheid, liefde is ECHT!!!

*Als je alles wat je hebt verkoopt om voedsel voor de armen te kopen, maar dat doet dat zonder liefde doe het dan maar niet, dat heeft geen zin. Dat is niet echt.*

Als je aardig doet tegen mensen met een handicap, maar je doet dat zonder liefde, dan hebben zij meteen in de gaten dat je er niets van meent... en kun jij het dus net zo goed laten.

LIEFDE is echt; en... gaat soms ook heel ver.

Dat zien we zeker bij Jezus.

Als Hij door het land trekt vertelt Hij keer op keer van Gods liefde voor mensen, voor álle mensen...

Dat gaat ver! Dat vinden wij nog wel eens moeilijk. Wij willen hier of daar nog wel eens een muurtje optrekken, tussen ons en mensen van een andere kleur, een andere kerk, een andere sociale klasse –

Daklozen, psychiatrische patiënten, mensen van een woonwagencamp kunnen er over meepraten... over muren en muurtjes.

Jezus toont liefde voor mensen wie ze ook zijn, wat hun verleden ook is ...

Dát valt óns vaak moeilijk, wij stappen niet heel makkelijk over misstappen van anderen heen, en al helemaal niet als zij ons flink te na zijn gekomen. Vergeving is geen gemakkelijke opgave...om van verzoening maar niet te spreken.

*De liefde vergeeft...*

*De liefde is lankmoedig, zegt 1 Kor. 13*

*De liefde zoekt zich zelf niet...*

*De liefde kwetst niemands gevoel*

Die laatste is ook al zo'n lastige; in onze dagen zijn er veel mensen die uiting willen geven aan wat ze denken; je moet alles kunnen zeggen...

We weten, neem ik aan, wel ongeveer wat er op de pagina's van de sociale media gebeurt – mensen worden voor van alles en nog wat uitgemaakt, om nog maar te zwijgen van bedreigingen... Het overkwam burgemeester Halsema vorige week nog... Die woorden doen pijn, maken mensen soms bang. Overigens worden ook in de dagelijkse omgang mensen vernederd, beledigd, gepest... niet alleen ver weg, ook in onze eigen omgeving, tot in de kerk toe.

Moeten we niet tegen elkaar zeggen dat de liefde waar 1 Kor. 13 het over heeft, in onze dagelijks leven niet in praktijk is te brengen? Dat het onmogelijke opgave is in onze chaotische wereld?

Nee, lezen we bij de profeet Jesaja – *“Ik ben de Heer, zegt God. Al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig. Niet als chaos schiep ik de aarde, maar om haar te bewonen.*

En in lied 322, dat we zo even zongen, klinkt het

*Die chaos schiep tot mensenland, die mensen riep tot zins-verband.*

*Hij schreef ons tot bescherming zijn handvest van ontferming...*

God houdt van mensen en wil dat zij het goed hebben, Hij gunt hen zo graag rust, vrede, ruimte, liefde...

In de evangeliën kunnen we lezen hoe Jezus – Gods sprekend evenbeeld - praktijk brengt wat God zo graag wil.

Hij wendt zich toe naar een ieder; Hij leert ons dat liefde grenzen doorbreekt Hij zoekt de armen en de uitgestotenen op, mensen tegen wie wij dus soms onze bedenkingen hebben... Hij laat zich niet weerhouden... zoekt ze op: melaatsen, hoeren, tollenaars... en vertélt hun van Gods liefde en vergeving, zit met hen aan tafel, deelt brood en wijn met hen... en hebben plezier met elkaar.

Jezus is in hun midden als één die dient, die liefheeft, die mensen in hun waarde laat en hen respecteert. Die nooit iemand laat vallen, maar die vol houdt om van iemand te houden, dwars door alles heen...

Overigens kan Jezus ook in heilige woede ontsteken, als Hij ziet hoe mensen te kort gedaan wordt, waar het recht met voeten wordt getreden, waar Gods goede schepping teniet gedaan wordt...

Liefde – is de weg. Voortgaan op het kompas van de liefde... Jezus deed het. Voor ons nog niet zo eenvoudig. Deze liefde kóst ons wat, zeg maar.

Als wij gaan in de voetsporen van Jezus, net zo doen als Hij, wat zou dat dan in ons dagelijks leven betekenen - voor de mensen om ons heen, voor de mensen die ons te na zijn gekomen, voor hen met wie we niet meer te maken willen hebben, die we niet meer willen zien...

Gelukkig mogen wij daarbij bidden om kracht. En we hoorden het *God wijst ons gebed niet af, Hij hoort...* En daar laat Hij het niet bij, Hij deelt ons royaal uit van zijn liefde, zijn kracht, zijn Geest, elke dag weer.

Daar kunnen we het mee doen.

Daarom kunnen wij straks toch bemoedigd en gezegend van hier gaan, om op onze beurt tot zegen zijn. Zo zal het zijn.