

Open House Ramle - Voedselpakketten Westbank

Het Peace Education Centre in Ramle is in 1991 opgezet door Dalia Landau. Zij is na de Tweede Wereldoorlog met haar ouders uit Bulgarije gevlucht naar Israël. Haar gedachte is dat als je kinderen van jongs af aan met elkaar laat opgroeien en elkaars normen en waarden leert te respecteren, dat dit een basis voor vrede kan zijn. Er is een Day-care centre voor kinderen van 2-3 jaar. Voor de basisschool-kinderen zijn er tutorial programs en computerklassen. Telecommunicatie voor Arabische vrouwen en een Summer Camp voor Joodse en Arabische kinderen, waarin sport, creativiteit, muziek centraal staan. In Open House viert men zowel de Arabische, Joodse als Christelijke feestdagen.

Voedselpakketten Westbank:

Door de Hamas aanval van oktober jl. is niet alleen een voedseltekort ontstaan in de Gazastrook. Op de Westbank wonen minstens 140.000 mensen die in Israël werkten. Vanaf het moment van de aanval mochten deze mensen Israël niet meer in. Deze mensen zitten zonder werk, zonder salaris, geen inkomen en dat nu al meer dan een half jaar. De voedselnood ook hier is groot. In februari kreeg ik een nieuwsbrief waarin Dalia aangeeft dat zij vanuit Open House voedselpakketten samenstelt voor dorpen op de Westbank waarvan zij weet dat deze mensen op dit moment geen werk/inkomen hebben en waar de nood echt hoog is. Vandaar deze collecte die ik zeer bij u aanbeveel. Wilt u meer weten kijk op www.friendsofopenhouse.co.il

Met vriendelijke groet, Marry Streutker