

9 mei 2021

Voorganger: ds Dick van der Vaart

Johannes 15

Gemeente van Christus,

Al een paar keer heb ik gesproken over een deel van de Apostolische geloofsbelijdenis die ook het Credo wordt genoemd. Daarbij liet ik mij inspireren door het boek "Dieper van woorden" van David Steindl – Rast. Vanmorgen wil ik de oproep van Jezus: "Heb elkaar lief zoals ook Ik jullie liefgehad heb" uitleggen vanuit het Credo zoals deze wordt geïnterpreteerd door David Steindl – Rast . En wel vanuit het deel van zijn boek waar hij schrijft over Jezus.

In het Credo lezen we:

"Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer. "

En David – Steindl – Rast zegt: "Ik geloof " betekent : " Ik geef mijn hart aan, Ik vertrouw mij helemaal toe aan " .

"Ik geloof in God en in Jezus Christus "betekent : " Ik vertrouw mij toe aan God die voor mij zichtbaar en ervaarbaar wordt in Jezus Christus. "

Het is van belang om op te merken dat in het Credo niet alleen de naam "Jezus "klinkt maar dat er expliciet gesproken wordt over: "Jezus **Christus** . "Door te spreken over Jezus **Christus** worden er twee polen met elkaar verbonden: Jezus als historische persoon, los van ons. En Christus als de god-menselijke mogelijkheid in ieder van ons, een mogelijkheid die door Jezus ten volle verwerkelijkt werd.

Naar Jezus als historische persoon kunnen geschiedkundigen wetenschappelijk onderzoek doen. Zij hoeven hiervoor niet gelovig te zijn. Iedereen die onderzoek doet naar de historische persoon die

Jezus was kan ontdekken dat Hij 2000 jaar geleden geboren is, dat hij leefde in Nazareth, dat Hij een wijze rabbi was en in de evangeliën de verslagen lezen van de ontmoetingen die hij had met vele mensen. En ook Zijn veroordeling door Pontius Pilatus en zijn dood aan het kruis kunnen als historische gebeurtenissen worden beschouwd.

Alle kennis die wij van de historische Jezus hebben is van buitenaf op ons afgekomen, horen we van anderen, lezen we in de evangeliën. De kennis van de historische persoon komt niet in onszelf op maar komt van buitenaf op ons af.

Wanneer we spreken over “Jezus Christus “verbinden we twee polen met elkaar : de historische persoon Jezus over wie je kunt spreken zonder te geloven en de Christus over wie je alleen in geloofstaal kunt spreken.

Wanneer je Jezus “Christus “noemt betekent dit dat je Hem niet op historische afstand houdt maar je door Hem geïnspireerd voelt.

Jezus “Christus “noemen betekent dat je in Hem de mens herkent zoals die in jouw beleving ook zou moeten zijn of kunnen zijn. “Zo zal God de mens bedoeld hebben ! “roep je uit wanneer je de verhalen over Hem leest. En die verhalen maken duidelijk dat God Zelf in Jezus aanwezig was. Wanneer de mensen in Jezus’ Nabijheid waren dan hadden ze het gevoel in de Nabijheid van God Zelf te zijn.

Die aanwezigheid van God in Jezus werd ervaren in de wijze waarop Hij omging met mensen die in de Joodse samenleving niet werden gerespecteerd: kinderen, vrouwen, mensen die zich niet konden houden aan iedere punt en komma van de wet omdat ze niet konden lezen en schrijven, melaatsen, tollenaars, Samaritanen, Romeinse soldatenJezus sloot ze niet buiten. Hij sloot ze in zijn hart. Hij had ze lief. En daarmee werd de Aanwezigheid van God zichtbaar en voelbaar in en door Hem. Waar het hart van sommigen vol was van vooroordelen en minachting voor mensen die zogenaamd lager

stonden op de maatschappelijke ladder was het hart van Jezus vol van de liefde van God.

Wie nu de verhalen over Jezus leest en zich aangesproken voelt door de wijze waarop Jezus mens was die noemt Jezus "Christus" d.w.z. "Gezalfde", gezalft met de Geest van God, vol van de Geest van God.

De historische Jezus kunnen we alleen van buitenaf leren kennen. Maar Jezus als de Christus leren we niet kennen maar **herkennen** we als Degene die voorleeft wie wij kunnen zijn en ten diepste zijn. Wanneer we over Hem lezen dan springt ons hart op in ons en roepen we uit: "Dát ben ik! Dáár heb ik al die tijd naar gezocht!"

Door de historische persoon Jezus "Christus" te noemen maken we duidelijk dat we geloven dat God Zelf in deze historische persoon Aanwezig was.

De manier waarop God in Jezus aanwezig was kun je alleen met beeldspraak beschrijven. In de mystieke literatuur wordt wel het beeld gebruikt van ijzer dat doorgloeit wordt van vuur. De hitte van het vuur doortrekt het ijzer. Het ijzer blijft ijzer maar het wordt roodgloeiend en het wordt zo één met het vuur terwijl het toch gewoon ijzer blijft.

Zo kun je ook zeggen dat de liefde van God de historische persoon Jezus helemaal doorgloeit. Jezus wordt helemaal één met God, helemaal één met de liefde van God maar Hij blijft tegelijkertijd ook gewoon de historische persoon die Hij was.

En zo kunnen we ook begrijpen hoe het menszijn van Jezus een mogelijkheid is die ook in ons leven werkelijkheid kan worden. Zoals Jezus doorgloed werd van de liefde van God. Zo kunnen ook wij doorgloed worden van de liefde van God. Zoals God in Jezus was zo kan hij ook in ons Aanwezig worden.

Jezus zegt: “ Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Amen.