



Jeugd voor Gambia ouderen groep weer veilig thuis!

Afgelopen zaterdagmorgen toen wij met de bus aankwamen op de parkeerplaats de Grote Beer stonden een hele groep mensen op ons te wachten. Er werd zelfs met de Gambiaanse vlag gezwaaid.

Veel familieleden en ook gemeenteleden zagen hoe wij zeer moe maar toch heel blij de bus uitkwamen. We hadden de hele nacht gereisd. Wat een feest was de thuiskomst!

Wij hebben een geweldige 2 weken daarginds gehad. De welkom daar was hartverwarmend met een optocht door het dorp. Mensen waren zeer behulpzaam en er was een ontzettend goede samenwerking tussen ons en de Gambiaanse arbeiders en tussen ons en de 'Village development comitee'. Wij hebben ook de goederen overhandigd die per container was aangekomen, inclusief de kopjeskast van de Oosterkerk! Ze konden alles heel goed gebruiken. Wij hebben ook rijst en kleding kunnen uitdelen aan de allerarmsten. Wat een dankbaarheid en blijdschap zijn we tegengekomen.

Terwijl we aan het werk waren hoorden we dat de eerste baby geboren was in die week. Moeder kwam een kraamcadeautje van ons ophalen. Met dank aan alle mensen die mutsjes en babykleding hebben gebreid/ gehaakt.

Het afscheid in de kliniek was grandioos. Veel worden van dank. Ook van onze kant, want wij hebben ook nieuwe mensen ontmoet en vrienden gemaakt.

Ook dank aan de mensen die ons blog hebben gevolgd en bemoedigende woorden achterlieten. De bezorgdheid over 'Annie' die meereisde was ook te lezen!

Wij willen alle gemeenteleden danken die de afgelopen jaren ons op allerlei manieren hebben gesteund om dit project mogelijk te maken. Zonder jullie steun was dit project niet mogelijk.

Jeugd voor Gambia ouderen groep